



EKİM 2023



CUMHURİYETİMİZİN 100 YILI ÖĞRENCİ GAZETESİ ÖZEL SAYISI

Kuşçuburun Barbaros İlkokulu Resmi Öğrenci Gazetesi
Para ile Satılmaz

GAZETEMİZİN BU SAYISINDA NELER VAR

- GİRİŞ METNİ
- CUMHURİYETİN İLANI
- “NİCE YÜZYILLARDA CUMHURİYETİ SONSUZA TAŞIMAK” (Ali GAZİOĞLU’nun Yazısı)
- KIBRIS GAZİSİ AHMET GEZER İLE RÖPORTAJ
- SORU CEVAPLARLA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
- SAYIN CAFER TOSUN’UN OKUL ZİYARETİ
- CUMHURİYETİN 100.YILINDA 100 FİDAN
- YAŞASIN CUMHURİYET ŞİİRİ
- CUMHURİYETİN 100. YILI KUTLAMA HAZIRLIKLARI
- CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA İZOP TURNUVASI
- İZMİR TEKNOFEST ETKİNLİKLERİ

Ey yükselen yeni nesil!
İstikbal sizsiniz.
Cumhuriyeti biz kurduk,
onu yükseltecek ve
yaşatacak sizsiniz.

Mustafa Kemal ATATÜRK

“En büyük eserim” dediğiniz
Türkiye Cumhuriyeti’ni 85
milyon olarak “Türkiye
Yüzyılı” vizyonuyla geleceğe
daha güçlü, daha müreffeh,
daha itibarlı bir şekilde
hazırlıyoruz.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURİYETİN İLANI

Mustafa Kemal Paşa, daha Erzurum Kongresi sırasında, zaferden sonra hükümet şeklinin cumhuriyet olacağını söylemişti. 23 Nisan 1920'den beri Türkiye'yi idare eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, millî egemenlik esasına dayanıyordu. Bu, adı konulmamış bir cumhuriyet yönetimiydi. 20 Ocak 1921 tarihli anayasada "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir." deniliyordu. Bu, yeni rejimin ilân edilmemiş bir cumhuriyet olduğunu gösteriyordu.

Cumhuriyetin ilânının önündeki en büyük engel saltanattı. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla bu engel aşıldı.

Millî Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasında tarihî bir görev yapan birinci dönem TBMM üyeleri, yeni seçim kararı alarak dağıldı (1 Nisan 1923). Yeni seçimlerin yapılmasından sonra TBMM ikinci dönem çalışmalarına başladı. Yeni kurulan meclis, Lozan Barış Antlaşması'nı onayladı. Böylece millî bağımsızlık tam olarak gerçekleşmiş oldu.

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı sırada yeni Türk devletinin adı henüz konulmamıştı. Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adını taşıyor, meclis başkanı hükümet başkanlığı da yapıyordu. Bu sistem içinde devlet başkanlığı boş görünüyordu. Şimdi, yürürlükte olan siyasi rejime uygun devlet şeklini bulmak zorunlu hâle gelmişti. Millî Mücadele Dönemi'ndeki, olağanüstü şartların bir ürünü olan meclis hükümeti sistemi de artık işlemez olmuştu. Bu sistemde, Bakanlar Kurulunun her üyesi için ayrı ayrı oylama yapılırdı. Bu durum ise hükümet kurulmasını zorlaştırıyordu.

25 Ekim 1923'te hükümetin istifasıyla bir bunalım ortaya çıktı. Bu olay Mustafa Kemal Paşaya, cumhuriyeti ilân etmek için beklediği fırsatı verdi. 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulamaması üzerine, Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde arkadaşlarına "Yarın cumhuriyeti ilân edeceğiz." diyerek fikrini açıkladı. O gece İsmet Paşa ile birlikte 1921 Anayasası'nın bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısını hazırladı. "Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir." hükmünün yer aldığı tasarı üzerinde TBMM'de yapılan konuşmalardan sonra cumhuriyetin ilânı kabul edildi. "Yaşasın cumhuriyet!" sesleri arasında alkışlarla cumhuriyet ilân edildi (29 Ekim 1923).

Bundan sonra cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi. Yapılan gizli oylamada 158 milletvekilinin tamamının oyunu alan Gazi Mustafa Kemal Paşa, TBMM tarafından yeni Türk devletinin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Bunun üzerine kürsüye gelen Mustafa Kemal, yaptığı konuşmasını "Türkiye Cumhuriyeti mesut, başarılı ve muzaffer olacaktır." sözü ile bitirdi. Böylece devletin adı ve rejimiyle ilgili tartışmalara son verildi. Devlet başkanlığı konusu çözüme kavuştu. Hükümetin kurulma şekli yeniden düzenlendi. Buna göre; cumhurbaşkanı başbakanı atayacak, başbakan da bakanlarını seçip cumhurbaşkanının onayına sunacaktı. Bu uygulamayla, meclis hükümeti sistemi yerine parlamenter rejime geçilmiş oldu. İlk hükümeti kurmakla İsmet Paşa görevlendirilmişti. Böylece Türk Milleti'nin tarihinde yeni bir devir açılıyordu.

Türk milletinin yapısına en uygun idare şekli olan cumhuriyet rejimine sahip çıkmak ve onu yaşatmak, hepimizin başlıca vatandaşlık görevidir.



“Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

NİCE YÜZYILLARDA CUMHURİYETİ SONSUZA TAŞIMAK

“Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

Mustafa Kemal Atatürk yukarıdaki sözü kendisine yapılan suikast teşebbüsünün ardından Anadolu Ajansına verdiği demeçte söylemiştir. Bu yıl ilelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin birinci yüzyılını kutlayacağız.

Cumhuriyetin ilanı Türk tarihinin en önemli olayıdır. Tarihsel olayların ilk onuncu yılı ve onun arkasından gelen yüzüncü yılı en coşkulu biçimde kutlanması gereken kutlama yıllarıdır. Cumhuriyetin 100. Yılı'nı kutlamak bizim kuşağa kismet oldu. Cumhuriyetin 10. Yıl kutlamalarındaki coşkuyu hatırlayarak Cumhuriyetimizin ilk yüz yılını daha coşkulu kutlamalıyız. Cumhuriyetin ilanı Anadolu'da olduğu kadar özellikle Asya'da yaşayan mazlum Milletler tarafından da coşku ile karşılanmıştır. Mazlum milletlere örnek olmuştur. Cumhuriyetin ilanı ile gerçekleşen Türk Devrimi günümüzde toprakları İsrail tarafından işgal edilen, İsrail tarafından zulme uğrayan Filistin Halkı tarafından da büyük bir coşku ve takdir ile karşılanmıştır. “ Türklerin zaferi ilan edilip Cumhuriyet ilan edilince Kudüs, Mustafa Kemal'in resimleri ile donatılıyor, Gazze'de, Nablus'ta pencerelere Türk Bayrakları asılıyor, camilerde dualar okunuyor, Kudüs'teki El Aksa Camisinde büyük bir toplantı yapılıyor. Türk Bağımsızlık Savaşının kurbanları için bağışlar toplanıyordu.” Yukarıdaki alıntıyı François Georgeon'den aldım. Dolayısıyla Cumhuriyetin 100. Yılı ülkemizde değil tüm dünyada anlamı olan bir kutlamadır. Yazıyı Bengal'li Şair Nazrul İslam'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yazdığı dizelerle bitirelim.

Hamiyetli annenin cesur evladı,
Kemal'in erkek sesi kükremektedir.
Harikalar yaratın sen Kemal kardeş,
Harikalar yarattın mucizeye eş.
Kılıcınla mübarek ol sen Kemal Paşa
Cehenneme gönderdin düşmanı. Yaşa!
Kükre! Kuvvet ver bize kutsal hincından.
Söyle! Korkmayan var mı senin kılıcından.
Kudretli Kemallere muhtacız bizde.

Nice yüzyıllarda Cumhuriyeti sonsuza taşımak umuduyla...



Ali GAZİOĞLU
Türkçe Öğretmeni

KIBRIS GAZİSİ AHMET GEZER İLE RÖPORTAJ

1-Ne zaman ve nerede doğdunuz?

-Torbalının Yoğurtçular Köyünde 1954 yılında doğdum.

2-Nerede Gazi oldunuz, bize Gazi olduğunuz zamandaki askerlik koşullarından bahsedermisiniz?

-Kıbrıs'ın Paşa köyünde Gazi oldum. Kıbrıs'ta yaşayan Türklere karşı yapılan Rumlar tarafında yapılan zulmü durdurmak için 1974 yılında Devletimiz Kıbrıs Barış Harekâtı düzenledi. Bende o harekâtın içinde yer alan bir askerdim. Tankçı olarak görev yapıyordum. Göreve hepimiz büyük bir sevinçle gittik. Çünkü ortada bir zulüm vardı. Bu harekât ile zulmü engelledik. İşte ben bu şekilde Gazi oldum.

3-Gazi olmak nasıl bir duygu?

-Gazi olmak benim bu hayatta sahip olduğum en güzel ve en gurur verici mertebedir. Bir insanın vatanı için şehit veya gazi olması o insanın yaşayabileceği en yüce mertebedir. Elbette savaşı hiçbirimiz istemeyiz. Ancak vatanımızı yıkmak isteyenler olduğunda vatanımız canımız pahasına korumak hepimizin doğal bir görevidir.

4- Siz Gazi olduktan sonra Devletimiz size sahip çıktı mı?

-Elbette sahip çıktı. Maddi olara destek verdiği gibi manevi olarak ta destek olmaktadır. Bir devlet kurumuna gittiğimde herkes bana büyük bir saygı ve hürmet gösteriyor. Her bayram öğrencilerin ziyaretime gelmesi de beni ayrıca sevindiriyor.

5-Okulumuz öğrencilerine vatan sevgisi adına neler söylemek istersiniz?

-Sevgili öğrenciler Vatanımız bizim için çok önemlidir. Vatanımıza sahip çıkmak için zamanında bizim dedelerimiz ve bizler her türlü fedakârlığı yaptık. Sizlerde okuyarak, teknoloji ve bilimle ilerleyerek bu vatanımızı daha da iyi yerlere getireceksiniz. Bunun için çok okumalısınız. Her görevinizi en iyi şekilde yapmalısınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır." Bu değimi unutmayın.



Röportajı gerçekleştiren öğrencilerimiz

Sinem KIRCAN / Müjgan GEZER

7/A Sınıfı Öğrencileri



SORU CEVAPLARLA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim'i Niçin Kutluyoruz?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet yönetiminin ilan edilmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan Milli bir bayramdır. 1925'ten itibaren ulusal bayram olarak kutlanmaktadır.

29 Ekim'in Önemi Nedir?

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edilmiştir. Cumhuriyetimizin ilanından önce halkımız ülke yönetiminde demokratik bir şekilde söz sahibi değildi. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türk Halkı ülkenin yönetiminde söz sahibi oldu. Bu yılda Cumhuriyetimizin ilanının 100. Yılı kutlanacaktır. Cumhuriyetimizin 100. Yılı bize Cumhuriyetimizin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatacaktır.

Atatürk Neden Cumhuriyeti İlan Etti?

Atatürk, Cumhuriyeti ilan ederken demokrasinin bütün kurallarını zaman geldikçe uygulamanın görüşündeydi. Türk Milletinin siyasi hakları dilediği gibi kullanması, memlekette çoğulcu demokrasinin işlerlik kazanması onun temel amacı idi.



İlknur YAYAN
8/A Sınıfı Öğrencisi

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ- MÜZ SAYIN CAFER TOSUN OKULUMU- ZU ZİYARET ETTİ.

Okulumuz öğrencileri ile Kuşçuburun Mahallesi-
deki gençler, sosyal ve sportif faaliyetler gerçekleştirecekleri bir halı sahaya kavuşmak üzere. Yapımı devam eden bu halı saha ile yakından ilgilenen Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cafer TOSUN halı sahanın son durumu ile ilgili incelemelerde bulundu. Burada okulumuz veli ve öğrencileri ile de sohbet etti.



Yakın zaman da bitecek olan bu halı saha hem okulumuz öğrencileri, hem de Kuşçuburun Mahallesi gençleri tarafından dört gözle beklenmektedir.



CUMHURİYETİMİZİ 100. YILINDA FİDAN DİKME ÇALIŞMALARI

Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Fidan Dikilmesi etkinliği okulumuz öğretmen ve öğrencileri ile birlikte gerçekleştirildi. Cumhuriyetimizin gelecekte kutlayacağı nice yüzyılların gelecek nesiller tarafından kutlanmasını dileyen herkesin gelecek nesillere bırakılacak en güzel eser olan ağaç için fidan dikmeye davet ediyoruz. Unutmamalıyız ki ormanlar sağlık ve huzurun limanıdır.



“Ormanlar sağlık ve huzurun limanıdır”





YAŞASIN CUMHURİYET

Kimsesizlerin kimsesi,
Halkımızın gür sesi,
Minarelerin hür sedası,
Yaşasın Cumhuriyet.



Derin BACAK
8/A Sınıfı Öğrencisi

Cumhuriyet yüz yaşında,
Yurdumun dağında taşında,
Her yer bahardır kışında,
Yaşasın Cumhuriyet.

Çocukların gözünün ışığıdır,
Demokrasi eşitlik aşığıdır,
Mazlum milletin umududur,
Yaşasın Cumhuriyet.

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLAMALARI İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Kuşçuburun Barbaros İlkokulu ve Ortaokulu olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nı kutlayacağımız 29 Ekim Pazar günü için hazırlıklarımız okulumuz öğretmen ve öğrencileri tarafından tam gaz devam ediyor. Pazar günü büyük bir coşku ile kutlayacağımız kutlama etkinliklerine bütün Kuşçuburun halkını davet ediyoruz.



CUMHURİYETİMİZİ 100. YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA İZOP İLÇE TURNUVASI DÜZENLENDİ.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında İzmir Zeka Oyunları Projesi gerçekleştirildi. Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel Zeka Oyunları İlçe Turnuvasında öğrencilerimiz okulumuzu öncelikle erdemli ve örnek davranışları ile en iyi şekilde temsil ettiler. Turnuvada okulumuz 8/A Öğrencisi Derin BACAĞ Pentago kategorisinde ilçe birincisi olarak okulumuza şampiyonluk kupası kazandı. Derin BACAĞ 17 Ekim tarihinde düzenlenecek il turnuvasında Torbalı İlçemizi de en iyi şekilde temsil etti. Aynı Turnuvada okulumuz 8/A sınıfı öğrencisi Yusuf Ali ALTUĞ da reversi kategorisinde ilçe üçüncüsü olarak madalya kazandı. Unutmamalıyız ki önemli kazanmak değil, oynarken eğlenmek ve zihnini geliştirmektir.



Önemli olan kazanmak değil oynarken eğlenmek ve zihnini geliştirmektir.



OKULUMUZ ÖĞRENCİLERİ TEKNOFEST İZMİRE KATILDILAR

Kuşçuburun Barbaros İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri İzmir’de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivaline büyük bir keyif ve coşku ile katıldılar. Ülkemizin yarınları olan çocuklarımıza ilham veren bu etkinliğe katılmamız konusunda bize destek olan herkese teşekkür ederiz.



“İstikbal göklerde dir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar”

Mustafa Kemal ATATÜRK

